

15-1-2010

'Ik ben in de gevangenis geweest en gij hebt mij bezocht' is een bekend woord van Jezus. Zorg voor de gevangenen behoort tot de kerntaken van de christelijke gemeente. Allereerst wil ik daarbij aantekenen dat dit nooit in mindering mag komen voor aandacht voor slachtoffers van misdrijven. Zij hebben veel meegemaakt en hebben recht op onze blijvende zorg en aandacht.

Gevangenispredikanten en vrijwilligers van de kerken werken in de gevangenis onder daders van misdrijven. Het justitiepastoraat is onder gedetineerden van grote betekenis.

Gedetineerden worden begeleid om onder ogen te zien wat is gebeurd en er wordt ook gewerkt aan herstel van hun leven.

Het evangelie blijkt in de gevangenis van grote betekenis te zijn om mensen nieuw zicht op de toekomst te geven. Het pastoraat in detentie is niet alleen van predikanten en vrijwilligers. Het heeft de basis in de hele gemeente. De betekenis van het justitiepastoraat is daar ook in gelegen dat het verbonden is met het brede samenlevingsverband van de kerk.

Ieder jaar worden vanuit de kerken duizenden paaskaarten gestuurd vanuit de kerken. Ook uit uw kerk. Die paaskaarten zijn een zichtbaar teken dat mensen in de gevangenis voor de kerk niet afgeschreven zijn, maar verbonden blijven met het volk van God. De kaarten worden aan gedetineerden uitgedeeld. Als ze niet beschreven zijn, maar wel met een postzegel erop, worden ze doorgestuurd naar familieleden. En ook worden ze gebruikt als versiering in de kapel. Al met al een actie die zeker met Pasen – een weg van leven aan alle dodelijke wanhopigheid en aan de dood voorbij – zeer op zijn plaats is.

ds. Jan Eerbeek,
Hoofdpredikant Ministerie van Veiligheid en Justitie

VAKBLAD VOOR DIAKENEN

Diakonia

Illegalen strafbaar?

Schuldhelp door diakenen

Vleuten-De Meern-Leidsche Rijn
in touw voor kindsoldaten

**Kerk
inActie**

 Protestantse
Kerk